

Genieten in België

9 t/m 16 juni

Froidchappelle(Wallonië)



Maik, Gretha, Madely, Meint, Jannie, Wim, Helma, Maurice en Ria

Het vertrek in Veenendaal

Toen moest er ook nog wat bagage mee



Er was ook nog plaats voor de passagiers

De gasten waren:

Meint



Madely



Herma



Jannie



Wim



Maurice



De reisbegeleiders waren

Gretha



Ria



Maik



We zijn van Arnhem via Veenendaal naar Village l'Eau d'Heure, een Landal park in Froidchappelle (Wallonië) gereisd.

Meint stapte met Gretha, Ria en Maik in Arnhem op. Madely, Herma, Jannie, Wim en Maurice in Veenendaal.

Tijdens de reis passeerden we Antwerpen met de havenkraan "de lange wapper" [in de middeleeuwen werd de havenkraan elke nacht om 12 uur levend en liep, slaand met zijn bak door de stad] en de reus Druon Antigoon [de reus wilde dat iedereen tol betaalde, als je dat niet deed, hakte hij je hand af] die met handen wierp (vandaar de naam Antwerpen), Brussel met het Atomium, waarvan alleen Maurice en Wim een glimp hebben kunnen zien.

Maik heeft geleerd dat je met een personenbusje niet bij de pomp voor vrachtauto's kunt tanken; zijn kleren zaten onder de diesel en hebben nog ruim twee weken gestonken.

Onderweg hadden we vaak files, daarom duurde de reis best lang, maar de bij van Tendens reisde met ons mee.



Lange Wapper



Druon Antigoon



het Atomium



Bij Brussel



We zijn er bijna



Excursies



Het safaripark in Han-sur-Lesse



Met de stoomtrein van Mariembourg naar Treignes



Het treinmuseum in Treignes



De stad Dinant



Het marmermuseum in Rance



Bij de ingang van het park wachtte
altijd het rode hart

Eten



Friet in de snackbar van het park.



zomerstampot in het huis



Pannenkoeken in het huis



De pizzeria in Cerfontaine



Het restaurant vlak bij het park, gereserveerd door
Wim en Gretha

Verder hebben we in het huisje nog lekkere gevulde “luie wijven” soep en Nasi gegeten.

Met de stoomtrein naar het spoorwegmuseum.



We moesten wel lang op de trein wachten



De kaartjes lagen klaar



De trein stond klaar onder stoom



Nu met de passagiers wagen eraan



In de trein.

Tijdens de rit gingen we door een tunnel, het werd donker en we moesten allemaal bukken. Meint en Maik hikten op het ritme van de trein. Af en toe waaide de stoom door het raampje naar binnen. We werden gelukkig niet zwart.



Het spoorwegmuseum en Wim met de pet van de conducteur.



Naar Dinant



Eerst moesten we nog kaartjes naar huis schrijven. Maar toen kwamen we in Dinant.



De citadel en de kerk van Dinant.



Koffie met gebak in Dinant. De mokkataartjes waren veel kleiner ! Wim kocht de speciale koek uit Dinant. Meint een gele hoed.



De kerk van Dinant



Het safaripark.



Op safari

Het instappen in de safariwagen was niet zo gemakkelijk, maar uiteindelijk zat iedereen klaar.



We passeerden allerlei wilde dieren.





De ondergrondse ingang van de rivier de Lesse

Het marmermuseum



We kregen allemaal een audiofoon. Dat is een soort telefoon die in het Nederlands vertelde wat er allemaal te zien was en dat was fijn.

De films in de zalen gaven een leuke uitleg. We leerden dat de kasseien van de beroemde wielertoeren eigenlijk ook marmer zijn.

In en om de bungalow



Mooie tekeningen en plakwerk gemaakt als cadeau voor de reisleiding.



Het afscheid van Maurice

Voor de hele groep was het erg heftig dat Maurice op maandag naar huis moest. We vonden het heel erg dat hij weg moest. Maik heeft hem naar Breda gebracht en daar is hij opgehaald door Ananda van zijn huis.

We hebben hem gemist. Ook hebben we nog een kaart voor hem gemaakt en die meegegeven aan Wim, die in hetzelfde huis woont.



De laatste dagen

Nog een paar foto's en de vakantie is afgelopen. Tot de volgende vakantie allemaal.



En weer terug naar huis

